

## **Historien om Jeppe Led fortalt af Karin Houman ved vores Sct. aften 2009.**

Ved indvielsen af "Jeppe Led" til Humlegården kunne jeg ikke lade være med at stille spørgsmålet:

**HVEM VAR JEPPE VED JEPPE LED?**

- Mads Hagen dykkede ned i nogle støvede arkiver og han fortalte mig flg.T

Første gang Jeppe Led blev brugt som navn er helt tilbage til 1851 Ringkjøbing Amt

Jeppe Nielsen Pine blev født den 5. juli 1782 i Pine Kro i Humlum sogn, som hans forældre ejede. (Pine Kro lå i det sydlige Oddeesund)

Jeppe er registreret, som fire år gammel ved folketællingen i 1787.

Jeppe far druknede ved Oddeesund 2 år senere og inden Jeppe fyldte 10 år, havde han også mistet sin moder. Jeppe arbejdede på en gård i Øster Sogn som tjenestekarl; Bjerg

Jeppe Nielsen Pine i 1833 giftermål med Karen Peders datter.

De har et lille husmandssted her i bakkerne og tjener mere i Vester Toftum.

De får tvillinger, - Niels og Ane Marie. Begge børn dør.

1835 får hun igen en datter, der bliver døbt Ane Marie Jeppesen.

Karen havde en lille pige uden for ægteskabet og sammen får de en dreng.

1836 døde Karen Peders datter, 42 år gammel og Jeppe Nielsen Pine sidder tilbage med en halvstor dreng og en lille pige.

En social tragedie begynder at true.

Ved folketællingen i 1840 finder man Jeppe Nielsen Pine 58 år, enkemand, husmand og daglejer i et hus under Vestertoftum.

Jeppe gifter sig dog igen.

Vi kan altså se, at Jeppe Nielsen Pine har boet tæt ved ledet i en årrække. Han har formentlig haft græsning til nogle dyr på skråningen. Derfor er det blevet til Jeppe Led i 1851,

Jeppe Nielsen Pine døde den 17. maj 1856 –

73 år gammel, nu med betegnelsen almisselem, men med et led opkaldt efter sig i de officielle papirer.

Vi er så vant til at tingene er opkaldt efter STORE mænd, - men her har vi et stykke historie, hvor det er en mand der ender som fattiglem og armodig. Alle børn i Humlum ved hvor Jeppe's Led er og har dejlige timer, i området.

Der har levet mange store mænd her i vores område.... Men det kendteste område er opkaldt efter en fattig mand. Det har jeg stor respekt for.

Vi nyder solnedgangene om sommeren, det gjorde Jeppe nok også, - men havde han så meget tid til det..

Vi kan især her i Sankt Hans tiden nyde sol, vand, skov, og meget mere heroppe, - engang imellem når jeg er heroppe og der er ro, kan jeg ikke lade være med at tænke på at her har Jeppe gået.

Gad vide hvad han tænkte om stedet her. Hvis han vidste at her ville vi brænde træ af kun med det formål at hygge os, - så ville han garanteret været gået hovedrystende hjem.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, hvor vi kan nyde sol, strand, skov og alle de vidunderlige ting vi har netop i vores område.

En sommer, hvor vi skal passe på hinanden og tænke på vores medmennesker.